

Avondmaal in coronatijd

Geliefde gemeente,

De Heere Jezus heeft aan Zijn gemeente de opdracht gegeven om het avondmaal te bedienen. Dit is voor het geloofsleven van groot belang. Vanwege het coronavirus moet het avondmaal wel anders worden bediend dan we gewend zijn. Het grootste verschil is dat de avondmaalgangers niet meer in een kring aan de tafel gaan zitten. In plaats daarvan worden brood en wijn opgehaald.

Hieronder treft u alles aan wat van belang is.

- Meldt uzelf aan voor de kerkdienst via het formulier op de website.
- De predikant breekt het brood voorafgaande aan de dienst, met handschoenen aan. Deze broodstukjes liggen daarna in papieren cupcake vormpjes, zo krijgt elke avondmaalsganger een eigen cupje met stukje brood.
- Wijn staat vooraf klaar in aparte bekertjes. Er zullen ook enkele bekertjes met rood druivensap zijn voor mensen die geen wijn drinken, om te voorkomen dat die met hun bekertje wijn blijven zitten.

Gang van zaken tijdens het Avondmaal

Tijdens de bediening van het avondmaal staat de dominee aan de houten tafel op het podium. Bij de twee gangpaden staan tafels, dus een tafel bij het linker gangpad en een bij rechter pad. Op elke tafel staan 20 bekertjes met wijn en 20 cupcake vormpjes met stukjes brood.

- De predikant spreekt de tekst: *komt dan want alle dingen zijn gereed*
Daarna worden de mensen uitgenodigd om hun stukje brood en bekertje wijn op te halen.
 - Eerst de achterste rijen en zo naar voren (eerst zijbanken, daarna middenschip).
 - Mensen van een gezin kunnen samen naar voren komen. Anders apart komen.
 - Er staat een avondmaalsbeker om uw liefdegave in te doen.
 - U neemt het bekertje en het brood en neemt dat weer mee naar uw zitplaats.
- De predikant spreekt daarna de volledige tekst uit die bij het breken van het brood past (*Het brood dat wij breken*). De avondmaalsgangers eten het brood op hun zitplaats.
- Direct daarop spreekt de predikant één keer de volledige tekst bij het inschenken van de wijn (*De beker der dankzegging die wij*). De avondmaalsgangers drinken de wijn.
- Vervolgens leest de predikant Psalm 103.
- Er wordt daarna een psalm gezongen door de drie zangers.
- De predikant sluit af met het formulier.

Camera

De camera staat tijdens de bediening van het avondmaal zo ingesteld dat alleen de predikant in beeld is.

Ten slotte,

Met elkaar zullen we merken dat deze manier van Avondmaal vieren iets vreemds heeft. Dat we niet samen aan een tafel zitten, is een voorbeeld van iets dat we misschien wel zullen missen. Laten we de Heere bidden om Zijn zegen op het Avondmaal en ook voor hen die in deze omstandigheden niet naar de kerk durven. Tenslotte bidden we dat de Heere ons van corona wil verlossen en dat we Zijn avondmaal weer mogen vieren zonder al deze maatregelen.

Met hartelijke groeten,

Uw kerkenraad