



Gemeenteavond 22 februari 2022





Programma

- **Opening: Guido Duizer**
- **Stemming: toelichting door Guido**
- **Psalmen en berijmingen door ds. Hagedoorn**
- **Sluiting door Henk van Arendonk**



Opening door Guido Duizer

Zingen Psalm 27: 1 (1773)

God is mijn licht, mijn heil; wien zou ik vrezen?
Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood;
Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen:
Hij is't ,die mij beveiligt voor den dood.
Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woên,
En aanrukt', om zich met mijn vlees te voên.
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat,
Den voet, en viel; omdat het God verlaat.



Opening door Guido Duizer

Zingen Psalm 27: 1 (DNP)

God is mijn licht, de redder van mijn leven.
Zou ik nog bang zijn voor de duisternis?
Hij is mijn kracht, Hij zal bescherming geven.
Wie vrees ik nog wanneer Hij bij mij is?
Toen ik werd aangevallen hield ik stand;
mijn tegenstanders beten in het zand.
Al smeedt een machtig leger een complot,
ik weet mij veilig in de hand van God.



Stemming over verkiezing ambtsdragers

- Toelichting door Guido Duizer
- Stemming





Ontwikkelingen rond de Psalmen (1)

- Onderzoek 'Petrus' – Psalm 42 op nr. 11
- Blessings
- Begravenisdiensten
- Psalmen onder druk?
- Niet zo bang voor een gezang
- Wel voor het verdwijnen van de psalmen





Ontwikkelingen rond de Psalmen (2)

- De muziekcultuur in de gezinnen
- Geen harmonium meer
- Wat staat er nu wel?
- Ieder voor zich?
- Hoeveel wordt er nog gezongen?





Waarom zijn Psalmen belangrijk? (1)

- De Bijbeltaal *in* het hart zingen:
Psalmen als middel om geloofstaal te leren
- De Bijbeltaal *met* je hart zingen
 - In vreugde
 - In rouw





Waarom zijn Psalmen belangrijk? (2)

- Om het Nieuwe Testament te begrijpen
- Jezus zong de Psalmen
- Voor een evenwichtige theologie
 - Aanbidding en klagen
 - God nabij en ver af
 - Vreugde en verdriet
 - Geloof en aanvechting
 - Dood en leven
 - Oordeel en vergeving



Psalmberijming 1773

- De vorige was in 1773 al 200 jaar oud
- Gebrekkige zinnen
- Niet zonder slag of stoot (duivelsversen, Maassluis)

- 1773 nu ook 250 jaar oud
- Nog bruikbaar?



1773 – Taal van het hart

- Noem een psalm die uw hart heeft
- Mooie schatten niet zomaar wegdoen (en dat hóeft ook niet)



1773 – Taal van het hart

- Psalm 25: 2: HEER, ai maak mij Uwe wegen
- Psalm 32: 1: Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven
- Psalm 68: 10: Gelooft zij God met diep
- Psalm 116: 1: God heb ik lief
- Psalm 133: 3: Waar liefde woont

- Mooie schatten niet zomaar wegdoen
- Kunnen we nog járen zingen



1773 – Taal van vroeger

- **Bespreek in 3-tallen wat hier staat:**
- Een stierenheir uit Basan sterk van krachten (22)
- Godvruchte schaar houdt moed (27)
- Zij spraken stout: Kan God in wildernissen ook keur van spijs op onze tafel dissen? (78)



1773 – Taal van vroeger

- Laat toch Uw arm hun boog niet stijven (...) doe hen versmelten als een slek (58)
- Gij hebt mijn weeklacht en geschrei, verandert in een blijde rei, mijn zak ontbonden (30)
- Gij gij zult vreselijke dingen (63)
- Genaak, genaak ten gunste van mijn ziel (69)



1773 – Taal van vroeger

- Hier 't vette van Uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt, hier elk in liefde dronken. (36)
- Stiet mij dit rot dat mij benauwt (27)
- samenrotten, gestadig, mij belgen, paan, goón, geveinsd'lijk, d'aard,' woên, weêuw, t' zaam



1773 – Taal van de Verlichting (1)

Psalm 1: 4

*"De Heer' toch slaat der mensen wegen gâ,
en wendt alom het oog van Zijn genâ,
op zulken, die oprecht en rein van zeden,
met vasten gang het pad der deugd betreden.
God kent hun weg, die eeuwig zal bestaan,
maar 't heilloos spoor der bozen zal vergaan".*"

In dit vers, waarin ook de deugd genoemd wordt, wordt gesteld dat God voor *die* mensen goed is, die deugdzaam leven. Als je maar braaf leeft, wordt dat door God beloond.

Ik heb dit vers daarom nooit laten zingen



Psalm 1 in DNP

Psalm 1: 3 (DNP)

Met wettelozen zal het anders gaan:
het is in Gods gericht met hen gedaan.
Zoals de wind het kaf scheidt van het koren,
zo blaast Hij weg wie niet bij Hem wil horen.
De HEER gaat mee met wie rechtvaardig is.
Wie slecht is eindigt in de duisternis.



1773 – Taal van de Verlichting (2)

God als Opperheer of Opperwezen

Hier kunnen we op twee manieren tegen aankijken. Bijbels gezien wordt God de God der goden genoemd, of (wellicht) anders gezegd: Opperheer.

Vanuit het verlichtingsdenken ligt dat anders. Elke god van elke godsdienst had even veel bestaansrecht. Daarom niet gesproken van Boeddha of Allah, God of Christus, maar van het "Opperwezen", waardoor de gelijkschakeling van alle goden werd benadrukt en geen enkele godsdienst tekort werd gedaan.



1773 – Taal van de Verlichting (3)

Verlichting verwacht veel van ons verstand

Oude berijming Psalm 14:1

Zij doven 't licht der rede,

En maken zich, door gruwelijke zeden,

Afschuwelijk;; daar is geen mens, die goed Op aarde doet

onberijmde Psalm 14:1

SV: Zij verderven het, zij maken

het gruwelijk [met hun] werk;;

er is niemand, die goed doet.



1773 ? Of ?

Deze factoren brengen de kerkenraad ertoe met u in gesprek te gaan.

- **Waar helpt 1773 u?**
- **Waar staat 1773 in de weg?**
- **Welke vragen zijn er?**



Vragen aan de kerkenraad





Sluiting door Henk van Arendonk

Zingen Psalm 1: 4 (1773)

De HEER toch slaat der *mensen* wegen gâ,
En wendt alom het oog *van Zijn* genâ,
Op *zulken*, die, *oprecht en rein* van zeden,
Met *vasten* gang het *pad der deugd* betreden;
God kent hun weg, die *eeuwig* zal bestaan,
Maar 't heilloos spoor der *bozen* zal vergaan.



Sluiting door Henk van Arendonk

Zingen Psalm 1: 3 (DNP)

Met wettelozen zal het anders gaan:
het is in Gods gericht met hen gedaan.
Zoals de wind het kaf scheidt van het koren,
zo blaast Hij weg wie niet bij Hem wil horen.
De HEER gaat mee met wie rechtvaardig is.
Wie slecht is eindigt in de duisternis.